

המודיע - כותרת		13/11/2013	
12.41x12.36	עמ 2	39651431-2	

כנימה חדשה פוגעת במטעי ה'צבר'

במשרד החקלאות מוטרים מסוג כנימה חדשה שהגיעה לארץ והיא פוגעת במטעי ה'סברס'

מטעים שלמים של עצי פרי, עדי הגיעה הנה, כשבין השאר היא השמידה צמחיית קקטוסי בר לא רציים באוסטרליה ובדרום אפריקה, שם שימשה על תקן מדביר ביולוגי. הגירתה לארץ נעשתה ככל הנראה על ידי אדם שהעביר לארץ פרי שהכנימה 'התיישבה' בו, כאשר בארץ היא הגיעה לשיח צבר והתפשטה לעצים נוספים.

במשרד החקלאות אומרים כי ככל הנראה לא תהיה ברירה אלא לרסס את שיחי הצבר, זאת לאחר שעד כה העצים גדלו בצורה אורגנית, ללא כל התערבות חקלאית. אגב, אין זו הפעם הראשונה שבה כנימה שהגיעה לארץ בצורה לא חוקית, מכלה עצים. לא מזמן 'יובא' לארץ חרק שפגע בעצי הדקל הקנרי, המעטרים את שדרות הערים, כאשר הוא כילה בדרכו אלפי עצים שהתיי- בשו וקרסו.

ומתרבה, ללא שניתן לעצרו. זיהוי הנגיף ארע לפני שלו- שה חדשים, או התקשר לגיורגי קרוואליו, חוקר חרקים במכון וולקני, חבר קיבוץ שדיווח כי עצי הצבר שבקיבוץ כוסו בא- בקה לבנה וכי הם מתייבשים ומתים.

קרוואליו אסף כמה ענפים בקרטון ומסר את הדגימות למכון, שם זיהו כי העצים נגועים בכנימה שהופיעה לא מזמן בכל האזור הפליארקטי (האיזור הגיאוגרפי שבין צפון אפריקה לסיביר). "הכנימה פועלת על הצבר, בדומה לאופן שיתוש עוקץ אדם. הבעיה היא לא במה שלקחה הכנימה מתוך הצמח, אלא במה שהיא מחדירה לתוכו קדם, דרך החדק שלה ובלוטות הרוק", הסביר. עם זיהויה, זכתה הכינמת לשם בעברית ומעתה יקרא שמה "אצברית". במכון וולקני אומרים כי ה'אצברית' הספיקה לכלות

מאת מאיר גולד מי מאיים על הצברי שיחי הצבר (סברס) הפכו לאחד מסמלי המדינה וניתן להבחין בהם כשהם גדלים בגידול בר במקומות רבים, ללא כל התערבות חקלאית. אולם, לאחרונה מאיים על השיח הקוצני שמספק פירות ערבים לחיך, פולש חדש העושה שמות בפירות הצבר והוא מביא לנבילתם.

מדובר בכנימה שהתגלתה בגליל העליון ואשר זוהתה במכון וולקני כטפיל המאיים לחסל את אוכלוסיית צמחי הסברס בישראל. את הכפות הקוצניים של הצמח, מכסה הנגע שאותו, בשכבה אבקתית לבנה, המביאה לנבילתו. **במ- שרד החקלאות** אומרים כי הטפיל עשה את דרכו לארץ, ככל הנראה כשהוא "רוכב" על צמח שהוכנס לכאן ללא אישור **משרד החקלאות** ומבלי שעבר הסגר, כשמכאן הוא התפשט